



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח



הנמלכה לאומית ליברלית

פרוטוקול  
מישיבת פיננס לשכת הליכוד  
התקיימה ביום חמישי - 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח  
במרכז הכנסים משכנה שאנניס, ירושלים

רשמה: שוש בלו

קצרנית פרלמנטרית

הקלטה תכתוב ותמלול הפרוטוקול



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

על סדר היום:

כינוס לשכה לציון יום ירושלים

← השכונות הערביות במזרח ירושלים

\* \* \*



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

ברשותכם אנחנו פותחים את הכינוס. אני שמח לראות כאן את כולכם, ולפתוח את ישיבת לשכת הליכוד, ישיבה רגילה מן המניין, שכמובן בהתחשב בזמן שבה היא מתקיימת ובמקום שהיא מתקיימת, אנחנו בירושלים, יומיים לאחר חגיגת יום ירושלים בעיר, יום לאחר אסרו חג של יום ירושלים, שנשיא ארה"ב ארגן לנו עם העברת השגרירות. ולכן כמובן הדיון הזה מוקדש לירושלים באופן ספציפי. בחרנו נושא מורכב, טעון, חשוב. נקדיש את הדיון הזה, כפי שגם פרסמנו, לסוגיה מאוד רלוונטית בהקשר של הדיון- עיר מאוחדת או לא, מה קורה בשכונות הערביות במזרח ירושלים ומהן הדרכים הנכונות להתמודדות עם האתגרים שיש שם. עוד מעט נגיע לדיון, אבל ברשותכם אני רוצה לפתוח לצערי, ובכאב גדול מאוד, אני רוצה לפתוח את הישיבה הזו בכך שאנחנו נכבד את זכרו של חברנו היקר, שהיה מאוד פעיל בעבודת לשכת הליכוד, מנהיג מייסדים בליכוד, אהרון מלצר, שלצערנו הלך מאיתנו בתקופה הזו. בבקשה, אני מבקש מכולם לקום ולכבד את זכרו. יהיה זכרו של אהרון ברוך.

לפני שניגש לדיון, אנחנו מתארחים כאן בירושלים, וזה מקרה נדיר שנמצא איתנו כאן ח"כ ירושלמי שהוא גם יו"ר הסניף ויו"ר הנהלת סניף הליכוד בירושלים. אני מבקש מחברנו, ח"כ אברהם נגוסה, שעושה כבוד גדול מאוד לירושלים ולתנועת הליכוד בפעולות הרבות שהוא עושה בכנסת. אני מבקש מאברהם לעלות לבמה ולברך אותנו בשם סניף הליכוד, ולאחר מכן ניגש לנושא העיקרי של הדיון.

### ח"כ אברהם נגוסה:

כבוד השר זאב אלקין, השר לענייני ירושלים ואיכות הסביבה, וחבריי חברי הכנסת, ח"כ ד"ר ענת ברקו, ח"כ יהודה גליק, ח"כ נורית קורן וח"כ אורן חזן. כמובן חברים חברי המרכז, חברי הליכוד, משפחת הליכוד, חברי הלשכה. אני מאוד שמח להיות



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

פה, ותודה ליו"ר הלשכה שהוא כינס היום פה בירושלים, בכבודה של ירושלים. בימים האלה חגגנו את יום ירושלים, אתמול חגגנו את העברת השגרירות האמריקאית מת"א לירושלים. הייתי בכנס, התרגשתי מאוד, זה יום גדול, זה יום היסטורי, זה יום גדול לירושלים, לעם היהודי כולו. ירושלים היא בירת מדינת ישראל לנצח נצחים, וכך תהיה. כיו"ר השדולה ליחסי ישראל וכל מדינות אפריקה, פניתי היום לכל מדינות אפריקה וקראתי ללכת בעקבות ארה"ב, בעקבות ההחלטה של נשיא ארה"ב להעביר את השגרירות שלהם מת"א לירושלים. זה חשוב לנו, זה חשוב להם. וכך אנחנו יכולים לחזק את יחסינו יותר ויותר. באותה נשימה, אני גיניתי את המדינות שקראו לשגרירות שלהן, כמו דרום אפריקה וטורקיה. ולכן אנחנו נמשיך לחזק את ירושלים, אנחנו נמשיך בבנייה בכל התחומים, בתעסוקה, בכלכלה, בהייטק. צריך לחזק את ירושלים. אני שמח להיות פה, בשם הסניף אני מברך את כולם, ברוכים הבאים לירושלים. תודה רבה.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לח"כ אברהם נגוסה, על הברכות ועל הפעילות שלו למען ירושלים. בהחלט שאנחנו כאן כתנועת הליכוד, כמוסד של תנועת הליכוד, מתכנס כאן בירושלים, ראוי לציון שאם אינני טועה, אבל הסניף של ירושלים הוא הסניף הגדול בתנועה שלנו. וגם בבחירות האחרונות, אחרי הפסקה של כמה מערכות בחירות, הליכוד ניצח בירושלים. למרות שזה לא פשוט בהתחשב בדמוגרפיה של העיר, לקחנו מקום ראשון בבחירות בירושלים. קיבלנו כאן בעיר הזו לבדה יותר מ-2 מנדטים, שהם רק בירושלים עצמה, 60,000 קולות. ולכן ללא ספק תנועת הליכוד מרגישה את עצמה מאוד בבית בירושלים. ומצד שני מרגישה את עצמה מאוד מחויבת לירושלים. עוד מעט יצטרף אלינו גם ראש עיריית ירושלים, חברנו ניר ברקת. הוא כמובן בדברים שהוא יציג, בנושא הזה שבחרנו, יתאר את הפעילות

הרבה של עיריית ירושלים בתחום הזה. ואכן בכלל, אנחנו מתכנסים כאן רק יומיים לאחר ישיבת ממשלה שהוקדשה ליום ירושלים, כדי שתבינו מה סדרי הגודל של השקעת ממשלת הליכוד בירושלים. רק בישיבה הזו עצמה אושרו השקעות למען ירושלים בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד שקל, וזה רק השנה בישיבה הזו. זה נותן לכם איזושהי הבנה כמה הממשלה הזו מייחסת חשיבות לירושלים, וכמה הנושאים של ירושלים הם בהחלט על סדר יומה, לא רק בדיבורים. בדיבורים זה לא חוכמה. אלא גם במעשים ובסדרי עדיפויות תקציביים, וכפי שאמרתי זו רק שנה אחת, החלטה אחת בסך הכול. בשנים הללו אני חושב שאם מסתכלים על סך החלטות הממשלה, שרק בקדנציה של הממשלה הזו, לא מדבר על הקדנציות הקודמות, הושקעו בירושלים רק במסגרת החלטות ממשלה, סדר גודל של כ-4 מיליארד שקל בשנים שהיו. וזה כמובן בנוסף להשקעה השוטפת של ממשלת ישראל בתקציב העירוני, שבשנה האחרונה עלתה מעל 800 מיליון ₪ בשנה. בשנה שעברה הייתה 700 מיליון ₪. זאת אומרת שבכמה שנים של הפעילות של הממשלה הזו, זה עוד כמה מיליארדים שבאו כתוספת לתקציב העירוני, ואפשר להמשיך את הרשימה הזו. כל מי שנוסע בכבישים בעיר הזו, רואה מה סדר הגודל של ההשקעות של משרד התחבורה בירושלים. יש כאן מהפכה תחבורתית בשנים האחרונות, והרכבת שבדרך, וכמובן עוד הרבה עשייה של משרדי הממשלה השונים. למעשה בראשם ובחזית הקדמית, דווקא משרדים שמובלים ע"י חברי מפלגתנו, לא משנה אם זה משרד התרבות או משרד התיירות. וכמובן גם שר התחבורה שכבר הזכרתי, ואפשר עוד להמשיך את הרשימה הזו. חברנו גלעד ארדן, שפעל מאוד לחזק את מצבת כוח האדם של שוטרים בירושלים, במיוחד במזרח ירושלים, זה כבר מקרב אותנו לנושא הנידון, כדי להביא לשם חוק וסדר. הייתה פה מהפכה, 50% מכלל תוספת כוח האדם שקיבל השר ארדן לטובת המשטרה, בהחלטות בשנים האחרונות, הוא הקצה לירושלים. אין לנו מה להתבייש. לפעמים אומרים לנו 'אתם בליכוד רק מדברים

ירושלים ולא עושים בירושלים! רק כמה מהנתונים האלה שהבאתי כאן כדי לחלוק אתכם, חלקם קשורים לנושא שאנחנו נעסוק בו, חלקם יותר רחבים, מתייחסים לירושלים כולה, רק כמה מהנתונים האלה הם למעשה מראים עד כמה הממשלה הזו רצינית דווקא בעולם של מעשים. וכפי שאמרת, הבאתי רק דוגמאות בודדות מהעשייה הרבה שיש.

כרגיל כמו שאנחנו עושים בדיונים האלה, אנחנו ניתן הצגה יותר נרחבת של הנושא הזה, ולאחר מכן נפתח בדיון לפי סדר החברים שנרשמו. אני מבקש מכל חברי לשכת הליכוד שרוצה לדבר, קודם כל הזכות תינתן כמובן לחברי השלכה. ואז לפי לוחות הזמנים נראה אם אפשר לאפשר לשאר הנוכחים כאן, חברי מרכז או סתם חברי ליכוד שבאו לקבל את המעמד, האם נספיק שגם הם ישתתפו בדיון. מי שמנהל את ההרשמה הוא מוטי, כל מי שרוצה להירשם בדיון נא תרימו יד ומוטי ינסה לגשת אליכם ולרשום אתכם לרשימת המשך בנוסף לרשימה הראשונית של מי שכבר דיבר איתו לפני תחילת הדיון. קודם כל הזכות כמובן, היות ואנחנו כינוס לשכה, תינתן לחברי לשכה. אם לוח הזמנים יאפשר את זה, תלוי כמה נרשמים יהיו וכמה זמן ייקח הדיון, אז כמובן אנחנו נאפשר לחברי מרכז ושאר חברי הליכוד שבאו לכאן, להתבטא. ואני מקבל בברכה את חברנו, חבר מועצת העיר לשעבר, ומאוד פעיל בליכוד בירושלים, חברנו יאיר גבאי שהצטרף ברגע זה. יש כאן הרבה נציגים של הסניף הירושלמי.

כאמור, הנושא שנבחר לדיון בישיבה הזו, זו הסוגיה של השכונות הערביות במזרח ירושלים. אנחנו נמצאים כאן בדיון הזה מול אתגר שהוא אתגר חשוב דווקא לתנועה שלנו, תנועה שמאמינה בעיר ירושלים כעיר מאוחדת, תנועה שלאורך כל הדרך התנגדה לחלוטין לחלוקתה של ירושלים, וראתה בזה אחד מהדגלים המשמעותיים שלה. אתם כולכם זוכרים לא מעט מערכות בחירות שבהן הנושא זה, כן חלוקת ירושלים או לא חלוקת ירושלים, היה למעשה הנושא המרכזי של מערכת הבחירות.

וכמובן כולנו זוכרים למשל את הוויכוח הקשה סביב הסוגיה הזו במערכת הבחירות ב-96', אותה מערכת בחירות שבה בנימין נתניהו ניצח פעם ראשונה והפך לראש ממשלה. גם שם במוקד מערכת הבחירות הייתה סוגיה של חלוקתה של ירושלים. אז דווקא עלינו, כתנועה שבשונה מעמדות בשמאל, לא האמינה בחלוקת העיר, חשבה שלמעשה זה יהיה מכת מוות לירושלים. דווקא עלינו מוטלת החובה לראות מה קורה באותן שכונות ערביות של העיר המאוחדת. כי שמאל תמיד בא בגישה מאוד פשוטה, הוא אמר 'זה לא ענייננו, ממילא אנחנו עוד מעט נחזיר את זה, נחלק את העיר, ולכן אין שום סיבה להשקיע שם ואין שום סיבה לפתח, ויהיה שם מה שיהיה, זה הכול זמני ועוד מעט יבוא חזון חלוקת הארץ ויפגוש את חזון חלוקת ירושלים ובא לציון גואל'. אבל כאמור, הליכוד אף פעם לא הסכים עם התזה הזאת, ולכן חובתנו להסתכל על המציאות בשכונות האלה, וחובתנו לדון ברצינות כתנועה אידיאולוגית, ובוודאי אנחנו כלשכת הליכוד, מוסד שעוסק בענייני תוכן של התנועה, לדון בסוגיות השונות שקשורות לאתגר הזה.

קודם כל, כמה בעיות שאני רואה אותן מתוקף תפקידי כשר ירושלים. אני אתחיל דווקא מנתון שהוא אולי ממחיש יותר מכל את הבעיה, ואחר כך ננסה להגיד כמה מילים מאיפה הבעיה הזו נובעת, מה השורשים שלה. כולנו זוכרים את גל הטרור האחרון, השם שהתקבע הוא 'טרור הבודדים', שחווינו כאן כולנו החל משנת 2015, רק לפני שנים בודדות. הגל הזה התחיל עם חגי תשרי באותה שנה, ולמעשה ליווה אותנו במשך כמעט שנה שלמה. הגל הזה, כולם זוכרים אותו. אבל לא כולם מודעים לכך ש-50% ואולי אפילו קצת יותר מהפיגועים שיצאו בתקופה הזאת, יצאו ממה שקרוי מזרח ירושלים. השכונות הערביות של מזרח ירושלים. וזאת תופעה מאוד מאוד חריגה, זה לא היה המצב בגלי הפיגועים הקודמים. היו כל הזמן מזרח ירושלמים שהשתתפו בהתארגנות כזאת, בהתארגנות אחרת. בדרך כלל נתפסו, לפעמים היו סייענים של פעולות טרור בתקופות הקשות של גלי הפיגועים

והאוטובוסים שהתפוצצו בירושלים. אבל נדמה לי, אם אינני טועה, בכלל לא היו מתאבדים מזרח ירושלמים. זאת אומרת שמזרח ירושלמים הם הרבה פעמים היו תשתית סיוע, תשתית עזרה, אבל אף פעם לא היו במוקד ואף פעם לא היו בחזית, ולא היו במרכז. וקרה כאן משהו, בעובדה הזאת שבגלל הפיגועים האחרון זה השתנה. ורק העובדה הזאת לבדה, ויש עוד הרבה אחרות, מחייבת אותנו להבין שאי אפשר יותר לשבת בחיבוק ידיים מול מה שקורה במזרח ירושלים. זה פחות או יותר חמש דקות נסיעה מהמקום שאנחנו נמצאים בו כאן, מול העיר העתיקה. זה מחייב עשייה מאוד נמרצת של העירייה, של הממשלה, של כלל מדינת ישראל.

אני אנסה לתאר לכם רק כמה מהאתגרים שהם על סדר היום של כל מי שמנסה להתבונן במציאות של מזרח ירושלים. אני אתחיל קודם כל מסוגיה שבעיניי היא אולי הכי חשובה, והיא הסוגיה של מערכת החינוך. אני מניח שדווקא כאן רבים יודעים, כי נגענו בזה בעבר, שמערכת החינוך במזרח ירושלים היא אתגר גדול מאוד. למה? קודם כל, רק כ-40% ממנה זה חינוך ממלכתי, חינוך של מדינת ישראל. כל השאר זה או מוכר שאינו רשמי, בתי ספר שהם לא שייכים למדינה אבל מקבלים מהמדינה כ-70% מהמימון, או 20% בתי ספר פרטיים לחלוטין שלא מקבלים כלום מהמדינה, והמדינה בכלל לא יודעת מה קורה שם. אגב, ב-20% האלה, אחוז לא קטן של בתי ספר שהם למעשה בהובלה של התנועה האיסלאמית הצפונית, שכבר הוצאה מחוץ לחוק. אבל גורמים שדומים לה, או גורמים מאוד דומים לכך, הרבה פעמים גורמים עוינים. כולל לפעמים גם גורמים זרים, כמו הפעילות הטורקית בירושלים, שמדברים עליה לא מעט לאחרונה, וגורמים עוינים אחרים. אז יש כאן קודם כל אתגר מאוד פשוט, האם אנחנו כמדינה רוצים לפקח על מה שקורה שם במערכת החינוך, רוצים לדעת מה קורה, רוצים להוביל אותה. יש כאן קודם כל אתגר למשוך תלמידים לחינוך הממלכתי, לחינוך שהוא ב-100% במימון המדינה ובשליטת המדינה. הסיבות לכך שזה לא קורה, לא בגלל שההורים לא רוצים את



זה. הסיבות הן בין השאר כי חסר כיתות לבתי הספר הממלכתיים, לכן באופן טבעי אם ההורים רוצים או לא רוצים, הם הולכים לבתי ספר אחרים. הסיבות הן שהרבה פעמים בתי הספר הממלכתיים האלה הם אינם ברי תחרות עם בתי ספר אחרים, כי שם גובים סכומי כסף מהורים, מה שמאפשר השקעות יותר גדולות, ובבתי ספר ממלכתיים לא מצליחים להתחרות. לא מבחינת כמות השעות, לא מבחינת תנאי הלימודים, לא מבחינת המבנה הפיזי. אבל זאת לא כל הבעיה, הבעיה עוד יותר חמורה. גם בבתי הספר הממלכתיים, רובם המוחלט, וזה המקום היחידי במדינת ישראל שזה קורה, אין עוד מקום שזה קורה חוץ מבמזרח ירושלים. רובם המוחלט מלמדים תוכנית לימודים פלסטינית. מה משמעות העניין? המשמעות היא שאין פיקוח של מערכת החינוך הישראלית, גם כשזה ביי"ס ממלכתי במימון ישראלי, כי משרד החינוך הישראלי לא יודע לפקח על תוכנית לימוד פלסטינית. אפילו במקצועות ניטריים כמו מתמטיקה, היא אחרת. אני כבר לא מדבר מה קורה בתחומים שקשורים לסיפור ההיסטורי. זו תוכנית לימודים פלסטינית, זה ספרי לימודים שמאושרים ברמאללה. אז יש עליהם איזושהי צנזורה שבודקים אותם ומוציאים את דברי ההסתה, אבל אף אחד בפועל לא יכול לפקח מה באמת מודפס, ומה באמת מגיע לביה"ס. ואז התוצאה היא שמאז החתימה על הסכם אוסלו, פעם זה היה תוכנית לימודים ירדנית, מהסכם אוסלו זה הפך לתוכנית לימודים פלסטינית. התוצאה היא שמאז הסכם אוסלו אנחנו כבר גידלנו פה דור שלם, תעשו סקירה משנות ה-90 עד היום, זה כבר דור שלם של צעירים שהתחנכו על ברכי תוכנית לימודים פלסטינית שהיא מלאת הסתה. על ספרי לימודים, שגם בספרי לימודים במתמטיקה אתה מוצא דברים שהם הסתה ישירה כנגד העם היהודי וכנגד מדינת ישראל. ותזכו, כל זה ב-100% מימון של מדינת ישראל. למה זה קרה כך? יש לזה סיבות היסטוריות. מדינת ישראל בזמנו, לאחר מלחמת ששת הימים, התלבטה מה היא עושה עם מערכת החינוך. הייתה דווקא תקופה מסוימת שהיה אפשר

להוביל את השינוי, לא עשו את זה, ובסופו של דבר הלכה לפתרון הנוח. אמרו שימשיכו ללמוד מה שלמדו קודם, תוכנית לימודים ירדנית. למה? כי הבוגרים של המערכת הזו הלכו אחר כך ללמוד באוניברסיטאות ביהודה ושומרון בערים הערביות, הלכו לשכם, הלכו לבית לחם. חלקם בכלל הלכו לירדן, ואמרו שאם תהיה להם בגרות ירדנית אז הם יוכלו ללמוד באוניברסיטאות האלה ולהתקבל אליהם. כל התפיסה הזו כמובן לא רלוונטית היום בכלל. למה? כי יש גדר. היום הרי גדר מפרידה בין האוכלוסייה הערבית המזרח ירושלמית לבין יהודה ושומרון. ולכן הרבה פחות הולכים ללמוד באוניברסיטאות ביהודה ושומרון כי זה לא נוח, וזה מהווה בעיה. ולכן כל הטיעון הזה הוא לא עובד. כבר הרבה שנים, מאז שנבנתה הגדר, הוא לא רלוונטי. אבל באמצע היה הסכם אוסלו. הסכם אוסלו החליף את כל מה שהיה ירדן לכל מה שקובעת הרשות הפלסטינית. וגם כאן מדינת ישראל עשתה פספוס גדול מאוד בעיניי, שברגע הזה היא לא עשתה את הסוויץ' אלא אמרה 'היה ירדני, יהיה פלסטיני, מה זה משנה לי'. וה-'מה זה משנה לי' הזה, זו הייתה טעות מאוד מאוד גדולה. כי כשאתם מסתכלים, וכאן אני חוזר למה שפתחתי, על הגל הזה של הפיגועים שהיה ב-2015, יש לו מאפיין מאוד בולט. רובם המוחלט של המפגעים לא היו חברים בארגוני טרור, זה מה שנקרא 'פיגועי השראה'. הם באו מתוך תפיסה של שנאה למדינת ישראל, וניסו לבצע פיגוע של יחידים. אגב, רובם המוחלט ברוך ה' לא הצליחו. הגל הזה גרם לנו נזקים, אבל לא כמו גלי הפיגועים הקודמים. כי היום בעידן המודרני, כולנו יודעים שבסופו של דבר שנאה והסתה, ותודעה, מייצרים פיגועים לא פחות מארגון טרור מסודר. תסתכלו על כל תופעת דאע"ש ותופעות מאוד דומות. וכל מי שתוהה ושואל איך זה קורה, ולמה פתאום מזרח ירושלים, ולמה יש יותר הפרות סדר במזרח ירושלים. אני חושב שחלק גדול מאוד מהתשובה לשאלה הזאת, היא בעניין הזה, במערכת החינוך. ואנחנו כאן קבענו עובדות, התקבעו כאן עובדות מאוד בעייתיות וצריך לשנות אותן. יש היום מהלך מרוכז

מאוד, שאנחנו מובילים ביחד עם משרד החינוך ועיריית ירושלים, שמוביל לגידול משמעותי בכמות התלמידים שעוברים ללמוד תוכנית ישראלית. קודם כל ההורים רוצים את זה. נעשו סקרים, כ-50% מההורים של ערביי מזרח ירושלים מעדיפים תוכנית לימוד ישראל. למה? כי הם מבינים שזה פתח לידיעת עברית, זה פתח לתעסוקה, זה פתח להשכלה אחר כך. כל שאר הדברים תוקעים אותם בעוני, ובלי ידיעת עברית ובלי יכולת לעבור. למה זה לא קורה? למה בינתיים רק סדר גודל של 5-7% לומדים תוכנית ישראלית? כי יש התנגדות נחרצת ופעולה מאוד נחרצת של כל מיני גורמים עוינים, רובם קשורים לפת"ח, כולל גם ניסיון לעודד כספית. הרשות הפלסטינית הקצתה כספים עבור בתי ספר כדי שהם לא יעברו לתוכנית הישראלית. ויש לחצים ובאים למנהלים הביתה, ודופקים להם בדלת, ויש פאטוות של מנהיגים דתיים של ערביי מזרח ירושלים. ולמרות הלחץ הזה, זה כל הזמן עולה. וביום ראשון הזה, חלק מהחלטה גדולה מאוד שהתקבלה בנושא הזה של מזרח ירושלים, הפרק הכי חשוב בה זה פרק החינוך, שהוא עושה דבר מאוד פשוט. כל ביי"ס שיכניס תוכנית ישראלית, אפילו כאופציה. אמרנו לבתי ספר 'אל תסגרו מסלול פלסטיני בשלב הראשון, תאפשרו תחרות'. אם תהיה תחרות אנחנו יודעים בדיוק איך היא תיגמר, כי אנחנו יודעים מה ההורים רוצים. 'רק תאפשרו תחרות', ובתי ספר שיכניסו תוכנית ישראלית ויעמדו בלחצים האלה, יקבלו מימון מאוד משמעותי שיעזור להם להתפתח מבחינה פיזית, להתפתח מבחינת מה שהם יכולים להציע לתלמידים, מבחינת שעות הלימודים וכו'. אגב, שאלו אותי 'איך אתם מפלים בין ביי"ס לביי"ס?', אמרתי 'מאוד פשוט, כי כל שאר בתי הספר לא חוקיים'. מי שמלמד במדינת ישראל, ועוד ב-100% מימון של מדינת ישראל, תוכנית לימודים לא של משרד החינוך הישראלי, במקום אחר היו סוגרים אותו באותו יום, זה פשוט לא חוקי. פה התקבעה מציאות שערורייתית במשך עשרות שנים. בזמנו היה ניסיון לשנות את זה בכוח, לא הלך כי כבר אחרי שזה היה ככה עשרות שנים, אז כמובן

שהייתה שביתה. זה היה בשנות ה-80', ובסוף המדינה וויתרה. אבל היום דווקא נוצרו תנאים, שאם אנחנו נדע להשקיע נכון וחכם, יהיה פה גל שיביא לשינוי. וכבר היום מרגישים את זה, אנחנו שמנו לעצמנו יעדים מאוד מרחיקי לכת בתחום הזה, גם בחינוך היסודי וגם בחינוך העל-יסודי, ובינתיים אנחנו רואים שאנחנו מצליחים לעמוד בהם אפילו מעבר לזה. זאת אומרת שהמציאות משתנה אפילו יותר מהר ממה שקיוונו. אבל זה דורש הרבה מאוד פעולה והשקעה.

הנושא השני הוא הוראת עברית בכל בתי הספר, גם אלו שלא נכנסים לתוכנית לימודים ישראלית. מאוד חשוב וקריטי להביא לשם עברית, להביא לשם את כל השעות של חינוך בלתי פורמאלי, שהוחלט שמדינת ישראל היא זו שתנהל אותן ותקבע תכנים וכו', ושלא ינהלו אותם לפי אותם התכנים מרמאללה. אז יש כרגע מערכת שלמה ששמה את זה כאחד מהיעדים המרכזיים של הממשלה, לשנות את המציאות בכלל מערכת החינוך. למשוך תלמידים קודם כל לבתי ספר של המדינה, כדי שהם לא יהיו בבתי ספר של גורמים איסלאמיסטיים כאן בעיר. ודבר שני, להשפיע על התכנים באותם בתי ספר, בהתאם לזה שאם זה במימון מדינה זה אפילו הגיוני ומתבקש, באמצעות כלים שונים. המטרה היא שתוך מספר שנים לנסות ולהעביר את המערכת הזו לתוכנית לימודים ישראלית. אגב, לא רק בגלל שזה טוב ונכון למדינת ישראל. אני חוזר ואומר, זה טוב ונכון לאוכלוסייה עצמה. היא מבינה את זה, וזה כרגע חוסם אותם מהתקדמות והתפתחות כלכלית.

בבקשה ניר ברקת, תצטרף אלינו. כמובטח, ראש עיריית ירושלים מצטרף אלינו, אני תיכף עביר לו את זכות הדיבור כדי שהוא יציג את העשייה הרבה מאוד של העירייה, והמהפכה שהם מובילים בשכונות הערביות במזרח ירושלים, ואיך העירייה היום באמת עושה שינוי.

דיברתי כאן על החינוך והאתגר, דיברתי על החוק והסדר, ועל המהפכה שמוביל המשרד לביטחון פנים. אפשר לדבר על עוד לא מעט נושאים, שאני מניח שאני

אשאיר לניר דווקא להציג אותם. אבל אני חושב שמהמעט של מה שאני אמרתי, אתם יכולים לחוש מה גודל האתגר ומה גודל השינויים. דיברנו על זה שצריך סוג של תוכנית מרשל למזרח ירושלים. מדינת ישראל צריכה להגיד 'מה שקורה בעיר הבירה שלנו, 10 דקי מהכנסת, 2 דקי מהכותל, אנחנו לא יכולים להשלים יותר עם המצב שזו כאילו מדינה בפני עצמה'. לא מרמת התשתיות, לא מרמת חוק וסדר, לא ממה שקורה במערכת החינוך. ולכן הולכים כאן צעד אחרי צעד בצורה חכמה, בצורה מושכלת, לשינוי מאוד דרמטי. וזאת כפי שאמרתי, אני חושב שזה כבוד גדול מאוד לנו כתנועת הליכוד, כתנועה שמאמינה בירושלים מאוחדת שלעולם לא תחולק, זו חובתנו וזכותנו הגדולה להוביל את המהפכה הזו.

אני אעצור כאן, ואעביר את זכות הדיבור לניר, ואז נפתח בדיון.

רק לפני כן, היות ובד"כ לשכת הליכוד מתכנסת בירושלים פעם בשנה סביב יום ירושלים, אז חוששני שזו פעם אחרונה שניר מכבד את לשכת הליכוד בכובעו כראש העיר. אני בטוח שהוא ישתתף עוד בפורום הזה בכובעים נוספים בעתיד. אבל זאת הזדמנות מצוינת להודות לניר על עשר השנים האלה, שהוא תרם לירושלים כראש עיר, ובאמת הוביל בעיר למהפכה בהרבה מאוד תחומים. מהפכה עצומה. ובין השאר למהפכה, אולי בפעם הראשונה בתולדות העיר, בכל מה שקורה במזרח ירושלים, שזה הנושא של הדיון שלנו כאן היום. בבקשה ניר.

**מר ניר ברקת – ראש עיריית ירושלים:**



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

תודה רבה כבוד השר זאב אלקין, השר להגנת הסביבה, ירושלים ומורשת. מכובדי בשולחן הנשיאות, ח"כ אברהם נגוסה, ענת ברקו, יהודה גליק. מכובדי, אחיי חברי הליכוד.

אני החלטתי לעזוב את כל הסאגה לפני 16 שנה ולהתמקד בעשייה ציבורית בעיר ירושלים, כי הרגשתי שירושלים מתרחקת מהפוטנציאל שלה. העיר כמכלול הלכה אחורה, במקום ללכת קדימה. אני מקווה שאתם זוכרים מה היה פה פעם. ואני הבנתי שצריך להפוך את ירושלים, אם רוצים שהיא תצליח, חייבים להניע תהליכים של פיתוח כלכלי, מערכת חינוך. דברים פרקטיים, הכי פרקטיים בעולם, כדי שצעירים יחליטו לבוא לגור פה, ועסקים יחליטו להשקיע כאן. והתפיסה הייתה שאנחנו מסתכלים על העיר כמכלול, המגזר הציוני בעיר הלך ודעך. והדבר הראשון והכי חשוב שהיה לי, זה לוודא שצעירים במגזר הציוני, לצד החרדים, לצד המגזר הערבי, ירצו לחיות בירושלים. אבל ברור היה שאי אפשר להסתכל על מגזר אחד בירושלים, צריך להסתכל על כלל המגזרים. שלושת המגזרים המרכזיים בעיר- המגזר הציוני, הכללי, אנחנו היום כ-400,000 נפש. המגזר הערבי שהוא כ-300,000 נפש והמגזר החרדי שהוא 200,000 נפש. 900,000 נפש בעיר שלנו. בתורה כתוב שאנחנו צריכים לטפל בלא- יהודים, כמו יהודים. צריך לדאוג לכולם. ולכן באנו עם משנה סדורה, שמתעסקת איך מרימים את העיר כמכלול. בהתחלה היה מאוד קשה, כי התקציב שיש לעיר פר נפש כל כך קטן, שלא משנה מה עושים, אתה קצר. אתה לא יכול לטפל רק במגזר הכללי, וכן הלאה. והיה לנו אתגר גדול איך להניע את ירושלים לפסים של הצלחה. כחלק מהקונטקסט הזה, נלחמתי מלחמת עולם, ואתם יודעים איזה מלחמות עשיתי על תקציב העיר ירושלים. תמיד בגיבוי של ביבי, של ראש הממשלה. וברגע שהתחלנו להניע את גלגלי הכלכלה, היה לי מאוד חשוב להעביר מסר לתושבי מזרח העיר, שהם חלק בלתי נפרד מירושלים. אם אנחנו רוצים, והשאיפה שלי, אם אני יכול לפשט את זה, להביא את תושבי מזרח העיר,

שהם לא תושבי מדינת ישראל, לרצות להיות חלק מירושלים כפי שהערבים הישראלים רוצים להיות חלק ממדינת ישראל. היום תבוא לכפר ערבי בישראל, לעיר ערבייה, ותגידו לתושבים שיש תרחיש שבו הם לא יהיו ישראלים? יהרגו אתכם, אין סיכוי בעולם. כי הם מבינים בדיוק על איזה צד של הלחם מרוחה החמאה. מבחינתי השאיפה היא להביא מתוך רצון ובחירה את תושבי מזרח העיר, לא לרצות לחלק את ירושלים. זה לכאורה נשמע נורא פרקטי, תקשיבו טוב מה אני אומר. יש שתי דוגמאות קיצוניות במזרח התיכון- התושבים הערבים של המדינה, אזרחי המדינה, מצבם הכי טוב במזרח התיכון. הם חלק ממדינת היהודים. המצב הכי גרוע במזרח התיכון, לכו לעזה, לשונאי ישראל, לכו לחיזבאללה בלבנון, לכו לדאע"ש בסוריה ובעירק. ככל שהם יותר שונאים אותנו, מצבם גרוע. ככל שהם מכירים במדינה והם חלק ממדינת ישראל, מצבם הכי טוב. השאיפה שלי, בתפיסת העולם, היא להביא את תושבי מזרח העיר לאותה רמה של הבנה, שלא לרצות חלילה שירושלים תחולק. בשביל להגיע לשם זה מתיישב מצוין עם תפיסת העולם של להרים את הכול כמכלול, וכולל תושבי מזרח העיר. אם יש לי שקל חדש מהמדינה, חלק ממנו, אפילו טיפה יותר מהפרופורציה כי הפערים שם גדולים, גם לקדם את איכות החיים של התושבים במזרח העיר. ועשינו את זה שנה אחרי שנה בצורה מאוד יעילה. מה שקרה זה דבר מאוד מעניין, ב-10 השנים הללו אנחנו מצליחים להקרין על תושבי מזרח העיר לרצות. הם מבינים שאכפת לנו מהם, והם רוצים להיות יותר ויותר ישראלים. אתם רואים גידול בבקשות לאזרחות, גידול ניכר בגביית ארנונה, אנחנו היום בלמעלה מ-70% גביית ארנונה במזרח העיר. זה חשוב לי מאוד. נתנו למעלה מ-2,000 שמות רחובות בכל מזרח העיר, ולכולם היום יש מספר בית. בתהליך הזה אנחנו גם משייכים כל תושב לבית, לכתובת מדויקת. זה תהליך קלאסי של ריבונות, שבו הם מקבלים את הזכויות שלהם ואנחנו גם דורשים את החובות. שימו לב לכמות התלמידים שמבקשים ללמוד בגרות

ישראלית. ואם היינו הולכים עוד אחורה ל-2008, כשקיבלתי את העיר, היינו רק כמה מאות. בשנה הנוכחית, תשע"ח, נרשמו 6,000 תלמידים במזרח העיר לבגרות ישראלית. והמופתי הירדני הוציא פסק הלכה שאסור ללמוד בגרות ישראלית. אתם יודעים מה קרה? נרשמו עוד 1,500. זאת אומרת שההתייחסות שלנו לתושבים הערבים, לטפל בהם ולהשקיע בהם באופן הכי הוגן וישר, מניב תוצאות של תהליך שאני קורה לו תהליך הישראלזציה של תושבי מזרח העיר. וכתוצאה מהתהליכים הללו, אני רוצה לומר לכם, קורים דברים מדהימים בעיר שלנו. בשנה האחרונה לא שמעתם, כמעט לא שמעתם על אלימות של תושבי מזרח העיר. עכשיו בגדר, בעזה, אנחנו כולנו שומעים חדשות. בחודשים האחרונים עזה חמה, והחמאס והעזתים מנסים לסחוף את כולם אחריהם. זה לא עובד. אומנם היום הייתה שביתה בבתי הספר, שביתה מסחר, כאות מחאה עם היקף הנפגעים שהיה אתמול. אבל בשורה התחתונה ירושלים שלנו שקטה. לצד להיות נחמד עם התושבים הערבים, קיר ברזל עם האלימות שהייתה פה. עשינו שיתוף פעולה יוצא דופן בין שב"כ, משטרה ועיריית ירושלים. אתם זוכרים איך עצרו את אל-קפון, הגנגסטר הגדול בעולם בשיקגו? לא ידעו תמיד להתמודד איתו בבתי המשפט, בסוף תפסו אותו על מס הכנסה. אנחנו יודעים לייצר שיתוף פעולה יוצא דופן בין עיריית ירושלים, בפן האזרחי, לבין השב"כ והמשטרה. אני לא אכנס לכל הפרטים, אבל אנחנו יושבים ביחד ואנחנו רותמים את המערכות האזרחיות. ביטוח לאומי, מס הכנסה, ארנונה עירייה, מדידה, היטלים כאלה ואחרים. יודעים לדפוק לאנשים על הדלת בבית על פי הצורך, ולסייע לכוחות הביטחון. כתוצאה מהעניין הזה קרו שני דברים מרתקים בעיר שלנו. מצד אחד התושבים רואים שאנחנו רוצים את טובתם, אנחנו טובים עם הטובים. מצד שני, יודעים להיות מאוד אגרסיביים במקרה של אלימות, ולחילופין אם אנשים מה שנקרא 'עושים לנו חוכמות'. 'לנו' זה הכוונה לעיר, למשטרה, לשב"כ.



קרה נס בשנה האחרונה, אני בדיוק הייתי בכותל עם השר אלקין, אירוע בית ארי לפתיחת המוזיאון של פלוגת הכותל, של בית"ר, שהגנה ועשתה מאמץ לשמר את זכותנו להתפלל לפני הקמת המדינה. ואמרתי שם משהו מאוד מעניין, אני היום השתכנעתי שטראמפ בית"רי. איך זה? טראמפ מתנועת בית"ר. איך זה יכול להיות? קודם כל הוא הבין מיד, ואין לי ספק שראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו, הסביר לו את התורה. התורה הפשוטה שאומרת אל תתבלבל, משטר אובמה שבא לפני, ניסה להתחנך עם ציר הרשע האיראני. ולנסות בכל מקרה לעשות עסקה עם האיראנים, רק חיזקה את ציר הרשע ב-8 השנים תחת תקופתו של אובמה. ולחליפין, החברים הכי טובים של ארה"ב, אנחנו הישראלים, ואפילו המצרים לעיתים, יצאו מבולבלים והמזרח התיכון היה כאוס גדול. בא הנשיא הבית"רי טראמפ, ואמר 'אני מכיר, כמו פלוגת הכותל, וכמו כל מי שיושב כאן, אני מכיר בקשר האסטרטגי וההיסטורי, שלא ניתן לניתוק, בין ירושלים למדינת ישראל והעם היהודי'. הכיר הכרה היסטורית, חדה, ברורה, והודיע שהוא מעביר את השגרירות, וחסל סדר הבלבול. ככל שהדבר קשור ללהיות טוב עם הטובים. בשבוע שעבר התבשרנו שהנשיא טראמפ הודיע שהוא לא מוכן יותר לשמוע ולהתחנך לציר הרשע, וביטל את ההסכם חד צדדית. הודיע לכל העולם שמי שמתעסק עם האיראנים ומתחנך אליהם, יש לו בעיה עם ארה"ב. קיר ברזל מול ציר הרשע. שימו לב. היום יש סדר עולמי חדש, לא פחות. פתאום האירופאים מחשבים מסלול מחדש. האיראנים גם חטפו בומבה בסוריה, כנראה מצה"ל. וכולם מבינים היום שבין המוביל של המעצמה הגדולה בעולם, לבין ראש ממשלת ישראל והפעילות שאנחנו עושים בירושלים כבר עשור, יש הלימה וקווים מאוד פשוטים. אני אומר לכם שקורים דברים מדהימים בירושלים. מצד אחד היא נהיית יותר ויותר אטרקטיבית למגזר הכללי, למגזר הציוני. אנחנו רואים גידול יפה בכמות התושבים שמחליטים לקבוע את ביתם בירושלים, בקרב המגזר הציוני. אנחנו גם יודעים

לשרת ולקדם את המגזר החרדי בשיתופי פעולה איתם. ולא שכחנו את המגזר הערבי. אבל המסר שלנו למגזר הערבי הוא שאנחנו רוצים בהצלחתכם, אנחנו רוצים שיהיה לכם טוב, אבל אל תתעסקו איתנו. כי אם זה יקרה, מי שיתהפך עלינו ישלם מחיר כבד מאוד. התפיסה הקלאסית של ז'בוטינסקי, בגין, טראמפ, ביבי וכל היושבים פה בחדר. חד משמעית.

אני רוצה לספר לכם עוד שניים- שלושה דברים בהקשר הזה. אני רוצה להודות לשר אלקין, לממשלת ישראל ולשר בנט, שר החינוך, על ההחלטה האמיצה השבוע להשקיע ועוד יותר לצמצם פערים במזרח העיר. בגדול, המדיניות שאנחנו פועלים ביחד, זה להגיד לתושבים הערבים שרוצים מרצון לגרום לילדים שלהם להצליח, אז ההשקעה בילד שלומד בגרות ישראלית במזרח העיר, היא כמו במערב העיר. אתם רוצים לעבור למערכת הפורמלית הרשמית שיש לנו הרבה יותר השפעה? מצוין, גם כן תקבלו איזשהו תיעדוף. אתם לא חייבים, אתם יכולים להישאר מאחור. וההחלטה להגדיל עוד יותר את המגמה הזו, כי זה כבר מתחיל להיות מספרים מאוד גדולים. רק לסבר לכם את האוזן, בסקר שעשינו במזרח העיר, יש לנו 110,000 תלמידים במזרח העיר. קצב הצמיחה הוא למעלה מ-20% בשנה של הבגרות הישראלית. אבל בסקר ההורים האחרון שעשינו לפני שנה, 40,000 הורים במזרח העיר רוצים בגרות ישראלית. בשביל להגיע למספר הזה, אי אפשר בלי החלטה שהתקבלה בממשלת ישראל תחת ממשלה לאומית, שמשקיעה בתושבים הערבים. אני חושב שזה כבוד וגאווה לכולנו.

אני רוצה לתת לכם עוד פרספקטיבה אחת מאוד מעניינת. מה אומרים לי תושבי מזרח העיר? אני מסתובב עם תושבי מזרח העיר המון, אגב, אני יודע להסתובב במזרח העיר ברוב השכונות עם מאבטח אחד, כמו שאני עושה במערב העיר. הם אומרים לי ככה, ותקשיבו רגע להבדל בין ימין לשמאל לתפיסת התושבים הערבים. התושבים הערבים אומרים את הדבר הבא- 'השמאל לא מייצג אותנו'. למה?

השמאל רוצה להיפטר מאיתנו, רוצה לחלק את העיר, לא רוצה לראות אותנו, רוצה לשים אותנו מאחורי חומה. לשמאל לא אכפת מאיתנו. אתה אדוני ראש העיר, ותפיסת עולמך, ותפיסת העולם של האנשים שיושבים פה בחדר, אנחנו אומרים עיר אחת מאוחדת, דיר בלאק להתעסק איתנו. אבל עיר אחת מאוחדת. אכפת לכם מאיתנו? וההשקעה שהחליטה עליה ממשלת ישראל השבוע, ביום ירושלים, שאנחנו אומרים לתושבי מזרח העיר- 'אכפת לנו מכס'. זה מה שהם מרגישים. לנו בימין יש הלימה, אנחנו רוצים לטפל בפרטים כי התורה אומרת לנו לעשות זאת. וככל שאנחנו משקיעים בתושבים הערבים, הם רוצים לראות את ירושלים מאוחדת, והם עוברים תהליך של ישראליות. בשמאל הם בקונפליקט מובנה. מצד אחד הם רוצים לראות אותנו מטפלים בתושבים הערבים שלנו, מטפלים בבתי הספר, בחינוך. אבל השמאל מבולבל, כי ככל שאנחנו משקיעים בתושבים הערבים כפי שעשתה הממשלה השבוע, וכפי שאני עושה עשור בגיבוי ראש הממשלה, אז הם לא רוצים את חלוקתה של ירושלים. ואני רואה את השמאל יושב בצד, ולא יודע מה לעשות. אובד עצות. כי האסטרטגיה שלו בקונפליקט בין הטקטיקה לאסטרטגיה. אנחנו אנשי הימין, המחנה הלאומי, הליכוד, מובילים מהלך שהוא השקעה, ורואים את תהליך הישראליות. זה מחזק את אחדותה של העיר, מרחיק את הסיכוי חלילה שהעיר אי פעם תחולק, וזה בהלימה לזכויות האדם. כשאנחנו מסתכלים בעולם הרחב, העולם הרחב שואל 'מה יהיה?', אנחנו אומרים 'תראו, הנה התהליכים הבריאים, אכפת לנו'. והתהליך הזה הוא תהליך מאוד בריא שעובר על העיר כמכלול, ועל תושבי מזרח העיר בפרט.

אני אסיים את דבריי ואומר שככל שנקפיד להשתמש בכללי המשחק הברורים של להיות טוב עם הטובים ורע עם הרעים, לשמחתי זו תפיסתה של תנועת הליכוד, תורתו של ז'בוטינסקי. ובגין חידד את החשיבות שלעולם לא לוותר בירושלים, כפי



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

שאנחנו עושים היום. מי שיתמיד בתהליך הזה, והיום עם הגיבוי של טראמפ אנחנו בכיוון הנכון.  
אני רוצה להודות לכם על ההקשבה.

### קריאה:

יש לי שאלה חשובה: איך כב' העיר, ראש העיר ערבי בארץ, עוד שמונה שנים- אתה נותן להם את כל הזכויות, אתה נותן להם להיות ראש עיר??

### מר ניר ברקת – ראש עיריית ירושלים:

יש פה שאלה, חשש גדול שאני שומע אותו המון מהשמאל- 'אם תטפלו בתושבים הערבים כמו שצריך והם יהיו חלק מירושלים, אז בסוף יהיה ראש עיר ערבי'. התשובה לזה היא כפולה. לשמחתי, בפעולות שעשינו הרחבתי על מזרח העיר כי זה הנושא שנתבקשתי לדבר עליו, אבל מערב העיר מתקדמת עוד יותר מהר, והיהודים היום צומחים יותר מהר מהמגזר הערבי בירושלים, יש היפוך במגמה. ואת זה צריך להמשיך באמצעות השקעות, וזו בדיוק המלחמה שלי, תקציבים למערב העיר. דבר שני, ההערה השנייה שלי נעוצה בתפיסה מטרופולינית של ירושלים. אנחנו צריכים לחבר לירושלים, בצורה מסודרת, ויש סדרה של הצעות חוק שתנועת הליכוד מובילה עם ח"כ יואב קיש, ח"כ ישראל כץ, וכולנו בגישה הזו. צריך לחבר את משרת ציון, את מעלה אדומים, גוש עציון, גבעת זאב, בית שמש, בית"ר, וחסל סדר החשש המטופש הזה. תודה רבה חברים.



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לניר. ראשון המוחאים כפיים להצעה של ניר לחבר את גוש עציון, היה ראש מועצת גוש עציון שלמה נאמן, שאפילו מוכן לוותר על התפקיד שלו למען החיבור הזה.

אנחנו פותחים בדיון, כפי שמקובל אצלנו לכל אחד יש 3 דקות. הדוברת הראשונה שנרשמה היא ח"כ ענת ברקו ואחריה אריאל מורלי.

### ח"כ ענת ברקו:

שלום לשר אלקין, אני רוצה לברך אותו ואני מקווה שהוא יהיה ראש העיר הבא של ירושלים. אני בהחלט חושבת שכולנו צריכים להתייצב מאחוריו לטובת העניין הזה. חברי ח"כ יהודה גליק, חברי ח"כ ד"ר אברהם נגוסה, ח"כים שאני מעריכה ואוהבת במיוחד.

אני רוצה להציג לכם תזה אחרת. אתם יודעים, ניר הלך אבל זה לא סוד שהמחשבה שלי היא אחרת לגבי ירושלים. ואני רוצה להגיד לכם שמהניסיון שלי, של 20 שנה ראיונות בתוך בתי הכלא עם אסירים ביטחוניים, חלק מהאנשים שראיינתי, טרוריסטים כמו אנשי הפרלמנט של החמאס. לדוגמה השיח' אבו-טיר, הם יצאו ממזרח ירושלים, תושבי מזרח ירושלים עם תעודת זהות כחולה. אגב, הבג"צ ביקש דיון נוסף, אפילו לשלול להם את תעודות הזהות הכחולות אי אפשר היה לעשות. ראש עיריית ירושלים מדבר על לאזרח את האנשים האלה. אני לא רוצה לאזרח אותם, אין לי שום כוונה, אני לא רואה בזה שום יתרון. 330,000 תושבי מזרח ירושלים, ומעל ל-5,000 יהודים במזרח ירושלים. שכמובן שהדבר שאנחנו צריכים לעשות עכשיו במהרה זה לחבר את גוש עציון, מעלה אדומים, את מבשרת, את כל הישובים היהודיים לירושלים. זה חובה לעשות את זה, והיה צריך לעשות את זה כבר מזמן. אבל מה אומר לי מחבל מתאבד שיצא מירושלים? וגם הרבה מאוד

דיברתי עם השר אלקין על זה. גם באינתיפאדות, הרבה מאוד מובילי טרור מתאבדים, ומחבלים מתאבדים בתוך הרכבים שלהם, היו ממזרח ירושלים, עם לוחיות זהות צהובות ועם תעודות זהות כחולות, כדי לעבור את כל המעברים ואת כל המחסומים של צה"ל. היום יש גדר, אי אפשר סתם לצאת מהכפר וללכת להתפוצץ. אז כנראה שאנחנו לא חיים באותה מדינה, כי רק לפני מספר ימים ישבתי עם ערבי ממזרח ירושלים, שדיבר על זה שמחנה שועפאט, שקוראים לו מחנה פליטים ובעיניי זה לא מחנה פליטים. אבל זה מקום שהוא אקס טריטוריאלי לחלוטין. מה זה אומר? לא משלמים שם מע"מ, מקימים עסקים, לא משלמים מס הכנסה. מקבלים מהמדינה הרבה דברים ולא משלמים שום דבר, הכול על הגב שלכם. הדבר הנוסף, לפני שנתיים אני העברתי לשר החינוך דפי פייסבוק של מנהלות בית ספר, כאן במזרח ירושלים. עם חגיגות מעבר קלנדיה, ילדים מתים, הסתה נגד צה"ל. כל מיני אירועים שהם עשו על חשבוננו, אנחנו מימנו אותם. לקח הרבה מאוד זמן עד שהביאו להשעיה של מספר מורים, עם החומרים. ישבו ותרגמו את החומרים מערבית והבאנו את זה לשר החינוך. לקח לו דיי הרבה זמן להזיז את עצמו בעניין הזה, אני מוכרחה להגיד לכם.

כפר עאקב, הוא בפאתי רמאללה. תגידו, אנחנו צריכים את כפר עאקב? הם יהיו ישראלים? על מה מדברים? הם יהיו ישראלים? הם לא רוצים לא להיות חלק ממדינת ישראל, הכול משיקולי כדאיות. אבל שיקולי כדאיות שהיום לא מחזיקים מבחינה ביטחונית. משום שמה שאנחנו רואים היום מבחינה ביטחונית, שהם מהווים נטל דמוגרפי, בטחוני. אלפי מהגרים מחברון שהגיעו והתאזרחו כאן במזרח ירושלים, מה רע להיות תושב? ירושלים במובן הזה לא תחולק לעולם. לא הר הבית, לא העיר העתיקה, לא לב ליבו של העם היהודי שאליה התפללנו כל השנים. וכמובן כשאנחנו מדברים על ירושלים רבתי, אני אומרת לחבר את כל האזור וגם את המסדרון ל-E1, למעלה אדומים, כל המקומות הללו יישארו כחלק מהריבונות



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

המאוחדת שלנו. אלה הדברים הכי חשובים בעיניי, כי אני לא חושבת שמישהו כאן מתפלל לכפר עאקב. שום משא ומתן עתידי, ותאמינו לי, בניגוד להרבה מאוד אנשים אחרים, אני מכירה את האנשים האלו פנים מול פנים. שום משא ומתן עתידי לא ישנה את המצב שהם הולכים בבוקר לעבודה, והולכים לישון עם המחשבה איך הם מחסלים את מדינת ישראל. זה מה שבלב שלהם, ושתהיה ישראליוציה, אנחנו רואים את זה גם עם חלק מערביי ישראל, אז שלא ידברו איתי על ערביי ירושלים. ואני אומרת את זה עם כאב אדיר. יש לנו שבוע עם הרבה מאוד הישגים, עם מעבר השגרירות. הרבה מאוד הישגים לראש הממשלה שלנו. גיבוי מהנשיא טראמפ, יציאה מהסכם הגרעין, יש איזשהו שינוי. אנחנו צריכים למצוא את הדרך להיפרד ממקומות שהשיקולים שינחו אותנו הם רק ביטחוניים. כי תבינו, גם הירושלמים יודעים שהדבר שהציל את ירושלים, והציל את מדינת ישראל, הייתה גדר הביטחון. הצילה אותנו, היא הפרידה בין המחבלים המתאבדים לבין האנשים שחיים כאן במקום הזה. נפרדנו מעזה, אפשר היה לדבר גם על זה. אנחנו כבר לא בעזה, ואת עזה צריך לדחוק לכיוון המצרים ולעשות מעבר לרפיח, ולפתוח את מעבר רפיח.

אני רוצה להגיד לכם, שבסוף,

### קריאה:

מה אתה מציעה? ג'אבל מוכבר?

### ח"כ ענת ברקו:

מתי היית שם לאחרונה?

הרבה.



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

### ח"כ ענת ברקו:

מתי? אני יכולה לדבר איתך על שועפאט, על מחנה שועפאט. ג'בל מוכבר וארמון הנציב, אנחנו צריכים לבדוק אם אפשר לעשות את זה. וטכנית, איפה שנוכל לעשות את זה מבחינה ביטחונית, כדי להגן על תושבי ירושלים, כדי למנוע מירושלים להפוך לעיר ערבית, צריך לעשות את זה. כי בסופו של דבר, ישראלים הם לא יהיו והם ימשיכו לאתגר אותנו. ואני יוצאת מנקודת הנחה שהפלסטינים, לא משנה איזה הסכם יהיה איתם, כמו שהיה הסכם אוסלו, הם ימשיכו לאתגר אותנו. הם ימשיכו להיות האויבים שלנו. ולכן אני לא מאמינה לחלומות באספמיה, רק שיקולי ביטחון יכתיבו את המהלכים שלנו. תודה רבה.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לח"כ ענת ברקו. חברים, כל מי שנרשם ידבר. סיימנו את ההרשמה, אני גם איבדתי כבר את זכות התגובה שלי כי דיברתי קודם. אני רק אגיד במשפט אחד שאני לא לחלוטין מסכים עם ענת, אבל למה אין לי כבר זכות לפרט. הדוברת הבאה היא שוש הלוי, אחריה אריאל מורלי.

### גב' שוש הלוי:

ערב טוב וחג שמח, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חברים, אני רוצה להגיד לכם שבדור שלנו, אנחנו זכינו לשלושה סוגים של פלא. אחד זה איחוד ירושלים ב-67', ואני זוכרת איך זה היה לפני האיחוד. כי אני ב-66' בתור ילדה בת 10, נסעתי לטיול עם כל הכיתה שלי לירושלים, והיינו ליד מעבר מנדלבאום. בצד אחד היינו אנחנו, הילדים הקטנים, היהודים, בצד שני היו ילדים ירדנים. והם זרקו עלינו אבנים, ואנחנו זרקנו עליהם בתגובה קליפות של תפוזים. אבל השנאה שניבטה מהעיניים שלהם, את זה אני לא אשכח כל חיי. זה באשר לאיחוד ירושלים.





ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

הפלא השני,

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

זה נושא חשוב, נושא טעון, אבל אפשר לנהל את הדיון הזה בצורה אינטליגנטית. מי שנרשם ידבר.

### גב' שוש הלוי:

הפלא השני זה העברת השגרירות האמריקאית, המעצמה הגדולה ביותר בעולם, לירושלים. שזה דבר שלא היה אף פעם, זה הישג שהוא בלתי רגיל, גם לראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, שהוא פלא בפני עצמו.

וההישג האחרון שהוא קטן, זה שזכינו באירוויזיון אחרי 20 שנה.

אני רוצה להתייחס לדברים שאמרה ח"כ ענת ברקו. אני כמו זאב אלקין לא מסכימה עם שום מילה של ענת ברקו. וזה רק מי שלא גדל בליכוד יכול לדבר בצורה כזאת. אני מתנגדת בתוקף להעברת השכונות הערביות המזרחיות לידי הרשות הפלסטינית. אין שום מצב, אם אנחנו נעשה את זה, יקרה מה שקרה בהתנתקות- השכונות האלו יהפכו להיות מובלעות טרור.

### קריאה:

גם היום הן מובלעות טרור.

### גב' שוש הלוי:

כן, אז תארי לעצמך מה יקרה כשיש להם נשק שם ויהיה להם רשות להיות שם.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

חברים, נא לא להפריע. שוש, יש לך חצי דקה לסיים.

### **גב' שוש הלוי:**

אולי, במקרה, כשיגיע המשיח וכשתושלם הגאולה, ואז יהיה לנו מתווה שלום עם הפלסטינים. אז רק בסוף של המתווה, לא בהתחלה. אז אולי אפשר יהיה לדבר. מה שכן אני רוצה להגיד, משפט סיכום. מה שאני חייבת לומר, שעדיין יש צורך שעיריית ירושלים תשקיע בשכונות הערביות, בתשתיות, בביוב, ותיתן להם יחס של כבוד. כי התשתיות שם הרוסות, הביוב זורם שם ברחובות, לא אוספים שם את האשפה. ולכן אני אומרת, אם אנחנו רוצים שכנים טובים, אז אנחנו צריכים לדאוג שגם להם יהיה טוב, לא רק לנו. חג שמח.

### **ח"כ זאב אלקין- יו"ר:**

תודה רבה לשוש, הדובר הבא אריאל מורלי, אחריו ח"כ יהודה גליק.

### **מר אריאל מורלי:**

ערב טוב לכולם, חברי, ידידי, יקירי, יו"ר לשכת הליכוד, השר זאב אלקין, ואני מקווה מאוד, אם אתה עשה אחת לשנה את כינוס לשכת הליכוד, אני מקווה מאוד שבשנה הבאה אולי תשנה את התואר שלך ואנחנו נזכה לראות אותך כראש עיריית ירושלים בשנה הבאה.

יקירי חברי הכנסת, אני רוצה גם להזכיר את מוטי אבנר שארגן את האירוע הנפלא הזה, כחבר מועצת סניף ירושלים אני גם מודה לכם על עצם קיום האירוע בירושלים. אתמול אירע כאן מאורע, חנוכת השגרירות האמריקאית בירושלים. אבל אני חושב שאנחנו לוקים טיפה בגוזמאות. נכון, נחנכה אתמול השגרירות. בעזרת ה' גם גוואטמלה, גם פרגוואי עוד מעט יחנכו פה שגרירויות. אבל חשוב לדעת שאנחנו

את ירושלים קיבלנו אי שם לפני כמה אלפי שנים כעיר הבירה שלנו, וחובת ההוכחה חלה עלינו, עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, שיש כבר המכנים אותו 'טראמפלדור'. בנוסף לניסיונות שלנו לשכנע את העולם להעביר את השגרירויות שלהם לירושלים, אנחנו צריכים קודם כל לשכנע את עצמנו לאכוף את החוק בכל שכונות העיר ירושלים. אנחנו לא נמסור שכונות, אנחנו לא יכולים למסור שכונות כפתרון למצב כזה או אחר שיש טרור במזרח ירושלים. אנחנו לא יכולים למסור שכונות כאשר יש לנו מחנות פליטים במרחק יריקה מהרכבת הקלה. אנחנו כבר ראינו מה קרה לנו בעזה, ופה לא נראה טילים אנחנו נראה יריות או מקלעים, כי זה מעבר לגדר. זה ממש מעבר לגדר, ויש שכונות שהן ממש מעורבות ובית ערבי סמוך לבית יהודי, ואנחנו רואים את זה יום-יום בירושלים כי אנחנו חיים יחד עם האוכלוסייה הערבית. לכן מה שהכי חשוב זה לאכוף את החוק. מה שחשוב בנוסף, שאנחנו לא נשלים עם המצב שעיר הבירה שלנו נמצאת במצב סוציאקונומי 3. לא יכול להיות שהדבר הזה יקרה.

לא יכול להיות שיהודי שרוצה להגיע להר הבית, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי, לא יכול להיות שהיהודי הזה יעשה את זה תחת מגבלות קשות מאוד. הוא יעשה את זה כאשר הוא נאלץ לעלות בפנים מושפלות על גשר עץ זמני שהפך קבוע, רעוע, שמשתלט על חצי מהרחבה של הכותל המערבי. לא יכול להיות שזה המצב שיקרה ואנחנו נקבל את המצב הזה, כשיש לנו ממשלה לאומית. באמת מגיע כל הכבוד לח"כ יהודה גליק, שהעלה את הנושא הזה בראש סדר העדיפויות. מגיע לו כפיים. בנוסף, לא יכול להיות שאנחנו נתעלם מהבנייה בירושלים, ולא נבנה בירושלים. וכולם אומרים 'הבנייה במזרח ירושלים, הבנייה במזרח ירושלים'. זה לא בנייה במזרח ירושלים, זה בצפון ירושלים וזה בדרום ירושלים. כי כל ירושלים מכותרת, אין מה לעשות, באזרחים ערבים. אבל אנחנו צריכים לבנות שם, ואנחנו כבר צריכים ליישם את ההחלטה שהתקבלה ולבנות ב-E1 ולחבר את ירושלים עם מעלה



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

אדומים. זה מה שיציל את המצב הדמוגרפי בירושלים, שהולך ונהיה גרוע יותר מיום ליום. כך אנחנו נחזק את עיר הבירה שלנו, ובעיקר נפסיק את המחשבות ההזויות האלה שרוצות לראות בירושלים עיר בירה שבלילה חומה. אני אסיים באמרה של מנחם בגין, ראש הממשלה לשעבר - יותר מאשר שמרה ישראל על ירושלים, שמרה ירושלים על ישראל! תודה רבה לכם.

### ח"כ זאב אלקין - יו"ר:

תודה רבה לאריאל. בבקשה הדובר הבא, ח"כ יהודה גליק. אחריו עידו אלמגור.

### ח"כ יהודה גליק:

אריאל, זה ממש כבוד לדבר אחריך, גם מהתרגשות אישית. ממש כמה מאות מטרים מכאן, במקום שבו אריאל עובד, לפני 3 וחצי שנים כידוע, נוריתי והנה אני עומד כאן ונואם כחבר כנסת. בשבוע כזה, שזה באמת יד ה'. נדמה לי שהתיאור הרציונלי היחיד שיש לכל האירועים שמתרחשים עלינו בחודש האחרון הוא אך ורק יד ה', זה באמת פלא גדול. אם מישהו היה אומר לפני שנתיים שנחגוג פה שגרירות, באמת, הדברים הם מעל ומעבר. ביטול ההסכם עם איראן, אתם יודעים מה? אפילו צפון קוריאה ודרום קוריאה, פשוט מדהים מה שקורה פה בעולם. אני גם מצטרף כמובן לאיחולים, אדוני ראש העיר הבא של ירושלים, זאב. אני לא אפרט, אבל גם בינינו יש קשרים אישיים חזקים מאוד. ואני גם מברך את שני חברי הכנסת שמאוד אהובים עלי, נגוסה וברקו.

ענת, אנחנו חגגנו השבוע את יום ירושלים. לפני 50 שנה פה עברה חומה והיו פה גדרות, לא רוצים לחזור עוד פעם לחלוקה של ירושלים. לא ולא, נקודה. מה שכן צריך בירושלים, צריך בנייה בירושלים, בכל חלקי ירושלים. צריך ירושלים רבתי, צריך שתהיה בנייה במעלה אדומים. אני מתבייש שאנחנו לא בונים במעלה אדומים.

וכל מה שאני אומר לכם, חברים, באמת, יש לי כל כך הרבה כבוד לראש הממשלה. ראש הממשלה שלנו עשה פה מהפכות, וכל הניסים שראינו בחודש האחרון, ניסים אבל מעשי ידי אדם. לראש הממשלה יש את טביעת האצבעות שלו על כולם. ואף על פי כן, אי הבנייה בירושלים והעובדה שחוק ירושלים רבתי לא עובר, והעובדה שלא בונים במעלה אדומים, זה חרפה עלינו. ואנחנו יש לנו עוד זמן לתקן את זה, יש עוד שנה וחצי עד לבחירות הבאות, ועוד אנחנו נהיה בשלטון עוד הרבה שנים, בעזרת ה'. חברים וחברות, כיף גדול להיות בחלק מתנועה כזאת, שהיא כל כך הרבה אהבה וכל כך הרבה דעות שונות. ואף על פי כן, המאבק של ענת ברקו בתחום הזה של המלחמה בטרור, אין דומה לה. בתחום של חיילים, אין דומה לה. המהפכה שאברהם נגוסה עשה ביחסים בין ישראל לאפריקה, חברים, זה גם חלק מתהליך שלא היה ולא נברא. וזה באמת דברים, ואי אפשר כמובן, זאב שהוא גם שר להגנת הסביבה וגם ירושלים, וגם מורשת. ובאמת נושא המורשת, בכל התחומים קיבל תנופה אדירה.

חברים וחברות, אני אסיים, שבאמת גם מה שנאמר ע"י ניר ברקת, תראו, אני חולק גם על ענת וגם על זאב בתוכניות שלהם למזרח ירושלים. הפתרון הוא הרחבה. אבל כל הכבוד לשרים שלנו, לגלעד ארדן ששוטרים נכנסים למזרח ירושלים. לישראל כן, על התחבורה בירושלים. לגידול בתיירות. אני זוכר שחנכו את נתב"ג 2000, אמרו שיהיו פה 2 מיליון תיירים. עברנו את ה-3 מיליון. חברים, עושים פה דברים ענקיים וגדולים, ולא להתבייש. כשאני שומע בתקשורת שלא קורה פה כלום, חברים, זה שקר. קורים פה המון דברים, מדינת ישראל זה מה שנכון במזרח התיכון, וראש הממשלה נתניהו זה מה שנכון למדינת ישראל. תודה רבה.

### ח"כ זאב אלקין - יו"ר:

תודה רבה ליהודה. כרגע עידו אלמגור, אחריו מתי יצטרך להתכונן.



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

### מר עידו אלמגור:

כבוד השר וכבוד החברים הנכבדים וחברי הכנסת. לפני שאני בא, גדלתי ככה בצבא שלפני שבאים לישיבה צריכים להתכונן לישיבה. ואז אני לקחתי מסמך יקר של חקר שנעשה במזרח ירושלים. אני אומר עוד פעם, אני התכוננתי לישיבה הזאת, לדבר על מזרח ירושלים. וזה אחרי שקראתי דו"ח של וועדת חקירה שהייתה במקום, של אמנון רמון -... ומסתבר שהמצב בשנת 2014 וכו' היה מצב עגום מאוד. ולכן הטרור גדל יותר, כי הם לא ראו מישהו כאן שהולך לקראתם. אבל שמחתי לשמוע כאן, גם מהשר וגם מראש עיריית ירושלים, שאכן כן מתחילים להתקרב אליהם, ובונים ועושים מה שצריך, וזה מצוין. אבל הדברים שלא ראיתי במה שאמר ראש העיר, כדאי לעמוד עליהם, ואני מבקש ממך כבוד השר להראות את זה. יש דברים חשובים מאוד, החברים כאן אמרו את הבנייה. הבנייה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות, גם לנו וגם להם, אם בונים להם. יש אנשים שחסר להם מקום מגורים, כי הם משפחות גדולות. הם לא משפחות קטנות של 2-3. הם 10, 20, הרי מתחתנים לפעמים עם שלוש נשים. ולכן צריך בכל זאת לבנות.

נושא התשתיות, התשתיות שם, גם אני כשאני מסייר שם אני רואה באמת שהתשתיות לא מפותחות. צריך לבנות להם כאן תשתיות, כבישים, גם ביוב, הביוב שלהם זורם ברחובות. לסדר את הדברים האלו, והם יתקרבו. ואז זה ימנע את הטרור במקום הזה.

הנושא השני, זה הנושא החשוב ביותר, זה הנושא של מעמדם של התושבים. לבוא ולדבר איתם כמו שצריך, להסביר להם מה מעמדם היום כתושבי ירושלים, כאזרחי ישראל. ולדעתי זה יקרב אותם אלינו כמו שאמרו כאן החברים, יותר ויותר. תודה רבה לכם.



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לעידו. אני מבין שמתני יצחק לא כאן? וגם אוריאל כוכב לא כאן. אז הדוברת הבאה, איילה שטגמן. בבקשה איילה.

### גב' איילה שטגמן:

חג שמח לכולם, ויש לנו על מה לשמוח. ואני רוצה להודות לכולכם, כל אלה שבאמת הטריחו את עצמם וניאותו להגיע לישיבה של הלשכה, ולשמוע את הנושא החשוב הזה על השכונות הערביות. אז אני גם בדעה שאין לחלוק את השכונות, אין לחלוק אותן. אנחנו לא צריכים פה עוד כמה מדינות של טרור. יש לנו כבר מספיק מדינות טרור. מה שבאמת צריכים לעשות, יד חזקה, יד ברזל, ופשוט צמצום פערים, לטפח, להשקיע בהם כדי שהם לא יהיו ממורמרים, ושלא תהיה להם סיבה להתנגח בנו. אני רוצה להודות לשר אלקין, ואני אשמח, אני חושבת שרבים ישמחו, אם הוא ימשיך להיות מוביל בליכוד. אבל גם נשמח שהוא יהיה ראש עיר. אני בטוחה שהוא יוביל את זה בכבוד כפי שהוא עושה. העבודה שלו נהדרת, וכיף להיות חלק. יש לי כבוד גדול להיות חברת הנהלת לשכת הליכוד, במחיצתו של השר אלקין. רציתי לומר, אומנם יש לנו חג שמח, אבל תמיד בחגים שלנו לצערנו, הוא מהול תמיד, כל שמחה בעצב. את יום ירושלים אנחנו חייבים גם להזכיר את מלחמת ששת הימים, שהבנים שלנו חרפו את נפשם והם נתנו לנו בעצם את החיים. עכשיו הכמיהה של כולנו הייתה לעבר ירושלים, לכיוון ירושלים. ואני רוצה פה בנימה זו לציין גם את הקהילה האתיופית, שענייהם והכמיהה שלהם, והשאיפה שלהם, הייתה להגיע לירושלים. המסע שלהם, אנחנו חייבים לזכור את זה, המסע שלהם היה מאוד עצוב. 4,000 מאנשי הקהילה נרצחו, איבדו את חייהם ברעב, בצום, בצינה של המדבר ובחום של המדבר. אל לנו לשכוח את זה, וגם עיניהם היו פנויות לירושלים. ירושלים זה הקשר של העם היהודי, בלב. ובלב של היהודי, זה הקשר של



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

העם היהודי למולדת ההיסטורית שלו. ואסור לנו לשכוח את זה. במלחמת ששת הימים, עם ישראל זכה לניצחון כבוד. כל המקומות הקדושים שוחררו, יהודה ושומרון ובראשם ירושלים, מקום המקדש, חצי האי סיני והגולן. הניצחון הגדול הזה היה ממש נס. כנאמר בספר דברים 'כי אלוהים אלוהיך, מתהלך בקרב מחניך, להצילך ולתת אויביך לפניך'. בחג זה של יום ירושלים, עם כל הצורות, קיבלנו באמת מתנה גדולה, את העברת השגרירות. ומחר אני יודעת שהשגרירות של גוואטמלה גם תעבור. כולנו יכולים לומר 'ברוך אתה ה' אלוהינו, שהחיינו, והגיענו, וקיימנו לזמן הזה'.

מדוע המהלך של העברת השגרירות כל כך חשובה למדינת ישראל? ירושלים כפי שאמרתי מסמלת את הקשר של העם היהודי למולדת שלו, ההיסטורית. העברת השגרירות מקנה הכרה והשלמה בינלאומית לקשר של העם היהודי לארץ ישראל ולירושלים. המהלך החשוב הזה, הוא יביא את אומות העולם להביא שגרירויות נוספות לירושלים. ירושלים היא בירת העם היהודי מזה 3,000 שנה. היא הלב של העם היהודי, והקשר של העם היהודי. מעולם לא שכחנו אותה, מאז המלך דוד, דרך 2,000 שנות גלות, התפללנו ושבנו אליה. כבת לניצולי שואה, אני מאוד מתרגשת, וחשה ומבינה כמה א"י וירושלים חשובים לנו.

ובנימה זו, אני מבקשת בשמי ובשם כל עם ישראל, להודות לכבוד ראש הממשלה מר בנימין נתניהו, אשר בזכותו, הוא תרם למהלך החשוב הזה ולקשר עם מדינות רבות, אשר לא היה לנו קשר עמן. ראש הממשלה שלנו הוא בעצם שומר ישראל שלא ישן ולא נם. נמשיך לתמוך בו, לחזק אותו, יישר כוח לראש הממשלה. תודה לכם על ההקשבה, חג שמח, ושנדע רק צרות טובות.

**ח"כ זאב אלקין- יו"ר:**

תודה רבה לאיילה. הדובר הבא הוא מאיר גולדמינץ, ואחריו דוד.



### מר מאיר גולדמינץ:

שלום לכולם. שאלת מזרח ירושלים, במידה מרובה, בעצם שאלת כל הציונות כולה. גם בגליל יש הרבה ערבים, גם בנגב יש הרבה ערבים. וכשהתחיל התהליך של שיבת ציון, ארץ ישראל לא הייתה ריקה. היו בה ערבים. והפתרון הבסיסי לכל זה הוא התיישבות יהודית. התנועה הציונית מראשיתה, הדרך היא התיישבות היהודית. ולכן הדבר הבסיסי לחיזוק האחיזה במזרח ירושלים היא התיישבות יהודית. שלא יהיו שכונות ערביות במזרח ירושלים, שיהיו שכונות שגרים בהם גם ערבים, אבל גם יהודים. זה דבר בסיסי וראשוני שחייב להיות. במזרח ירושלים ובכל מקום בארץ ישראל. ממשלות ישראל לדורותיהן הקימו מצפים בגליל, הקימו ישובים בנגב, מאותה סיבה בדיוק. כי אם יש גויים במקום הזה, החיזוק הבסיסי הוא שקודם כל יהיו יהודים.

לגבי התושבים, מה שהזכירו כאן- ישראליוזיה, והזכירו את הדוגמה של ערבים אזרחי ישראל. בואו נראה מה קורה איתם. הזכירה ענת ברקו שהרבה טרור יצא משם, בואו נבדוק כמה ערבים אזרחי ישראל, שיש להם זכות בחירה למי הם מצביעים. ומצביעים מתוך דעה צלולה למפלגה ששלחה מרגלים נגד מדינת ישראל. מצביעים בדעה צלולה למפלגה שיש לה נציגה במרמרה, ועוד אנשים שכאלו. כלומר הערבים אזרחי ישראל, הם בהחלט יודעים ליהנות מהחלק המרווח של הפרוסה. ויחד עם זה, הם נשאים אויבים, נשאים כאלו שרוצים בחיסולה של מדינת ישראל ועושים את זה באמצעים דמוקרטיים. זה כל הסיפור.

הזכיר פה ניר ברקת, שתורת ישראל בהחלט נותנת מקום לגר תושב, גם ללא יהודי. זה נכון לגבי לא יהודים, אבל לא לגבי אויבים. לא- יהודים שנאמנים למדינה, בהחלט יש להם מקום. אויבים זה מצב אחר לגמרי. ותראו לי מדינה אחת בעולם



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

שנותנת אזרחות לאויבים שלה. מדינה אחת בעולם, שנותנת אזרחות והצבעה לכנסת לאנשים שרוצים בחיסולה, אין דבר כזה בעולם. ולכן, וודאי שצריך לספח את מזרח ירושלים כי זה חלק מהארץ שלנו. ואת כל ארץ ישראל צריך. אבל בלי אזרחות, בלי לתת להם אזרחות. תושבות בלי אזרחות, זה פתרון באופן סופי, או מהלך סופי. אני לא אהיה אכזר כמו אריאל שרון, לעשות לערבים את מה שהוא עשה בגוש קטיף, למרות שזה מה שמגיע להם. אבל לפחות לעודד להם לצאת מכאן, לעזור להם למצוא עבודה בחו"ל, לעזור להם למצוא כרטיסי טיסה, לעזור להם לשקם את חייהם בחו"ל, לא כאן. אולי זה לא יעזור לכולם, אבל לפחות לגבי חלק מהם זה יעזור.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה למאיר. הדובר הבא דוד שיין, ואחריו זאב בן יוסף.

### מר דוד שיין:

ערב טוב לכולם. השר אלקין, יו"ר הלשכה, ח"כ אברהם נגוסה. באמת אנחנו נמצאים בימים, בתקופה שהם שמחה גדולה למדינת ישראל ולירושלים בפרט. כבר אפילו שכחנו, לפני שבועיים היה פה מרוץ ג'ירו דאיטליה. העברת השגרירויות של ארה"ב, של גוואטמלה, של פרגוואי ועוד בדרך. אפילו זכינו באירוויזיון ויהיה לנו בשנה הבאה את האירוויזיון, צ'כיה גם בדרך. וכל ההישגים האלה הם בסופו של דבר אך ורק מסיבה אחת, כל עוד העם היהודי בטוח בזכותו בארץ, לא מתבייש בזה שאנחנו כאן, ואומר את זה בגאווה ומנופף את הדגל. ואנחנו מחזיקים את קיר הברזל שלנו בצורה מבוצרת מסביב לירושלים, ובכלל מסביב לארץ. אף אחד לא יוכל עלינו.

אני רוצה לספר לכם על שיחה שהייתה לי היום בכנסת, עם מישהי משגרירות בריטניה. נפגשתי איתה, והיא שאלה אותי 'תגיד, מה אתה חושב על כל הסיטואציה? מה קורה עם ירושלים ומה שקורה בעזה?'. אמרתי לה 'על טעויות העבר אנחנו משלמים היום'. על הנסיגה מגוש קטיף וגירוש התושבים, ההתנתקות, אנחנו משלמים היום. ושאלה אותי 'אז מה יהיה על שתי מדינות?', אמרתי לה 'שתי מדינות זה דבר שלא יקרה אף פעם'. היא אמרה 'זה נשמע מאוד פסימי'. אמרתי לה 'לא, אני דווקא מאוד אופטימי'. אמרה לי 'למה?'. אמרתי 'בצורה מאוד פשוטה. בשמאל בדרך כלל אומרים שהזמן משחק לרעתנו. אבל אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, אז אנחנו רואים שלהפך, הזמן משחק לטובתנו'. ולכן ככל שאנחנו נמשיך לאחוז בקרקע בצורה חזקה, אז אף אחד לא יוכל לנו. ולכן אני רוצה להתחבר לדברים שאמרה פה מקודם ח"כ ענת ברקו, וגם יש כל מיני רעיונות אחרים, לגבי אולי להוציא את השכונות אולי לא ברמה הריבונית אלא ברמה המוניציפלית. חייבים להגיד את הדבר הזה, כל רעיון כזה הוא פגיעה בקיר הברזל שלנו מסביב לירושלים. כל רעיון כזה נותן פתח של תקווה לערבים, שרוצים לפגוע בנו ורוצים לקחת את ארצנו, ולהעיף אותנו מכאן לכל מקום אחר שממנו הגענו, רק לא פה. כל תוכנית כזאת היא רק פתח לתקווה בשבילם. ואנחנו צריכים להתנגד, ולא אנחנו, הליכוד. ברור שלא אנחנו הליכוד אלה שצריכים לקדם את זה. לכן זה מצער אותי מאוד לשמוע את הרעיונות האלה, שדווקא באים מאיתנו. אנחנו חייבים להתנגד אליהם, ואנחנו כחברי לשכה, שאנחנו בעצם הגוף הרעיוני של הליכוד, צריכים לדחות אותם על הסף. אם יש טרור, הדרך היחידה להתמודד עם טרור היא בכוח, בעוצמה, ולא בנסיגות. אי אפשר להגיד 'יש טרור במזרח ירושלים אז ניסוג משם'. אז מה? בואו אני אגלה לכם סוד, יש גם בחיפה אנשים שמתעסקים בטרור, ובאום אל פאחם, וגם ביפו. אז מה? אז אנחנו צריכים לסגת מכל מקום? לא, אנחנו צריכים להילחם מולם. זוהי הדרך היחידה שאנחנו צריכים לעמוד פה על ארצנו.



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

אז אני באמת רוצה לסיים, במילים של אופטימיות. יש פריחה בירושלים, ברוך ה' השנים האחרונות עשו טוב לעיר. אני בטוח, השר אלקין, ראש העיר אלקין, שגם בשנים הבאות תהיה לנו פריחה חזקה וטובה. אנחנו רק צריכים להיות בטוחים באמונה שלנו. תודה רבה.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לדוד. הדובר הבא זאב בן יוסף, ואחריו זאב נעמן.

### מר זאב בן יוסף:

אני באמת אקצר, אני אשתדל לא להאריך כמו קודמי. קודם כל אני רוצה כירושלמי, תושב מלחה, אני רוצה להזכיר שאת מלחה שחרר האצ"ל ב-1948. אנחנו נאבקים עכשיו גם על ציון מיוחד במקום ששם נהרגו 17 לוחמי האצ"ל. אני מקווה שזה יסתייע בקרוב.

אני מייצג את מייסדי הליכוד גם במרכז, גם במזכירות, גם בלשכת הליכוד וגם בהנהלת לשכת הליכוד. אני רוצה להביא את תמיכתי ברעיון, ובאמת אני מקווה שזה יתממש, שהשר זאב אלקין יהיה ראש עיריית ירושלים. ואנחנו צריכים כולנו לחתור לזה ולהפעיל את כל הלחצים האפשריים כדי שהדבר הזה יתממש.

אני רוצה רק לומר דבר אחד. תראו, אני גם מנכ"ל חטיבת בוגרי בית"ר. דובר על זה שטראמפ הוא בית"רי. יפה מאוד. האם יודעים באמת, אפילו בתוכנו, מה פירוש המילה בית"ר? או מה פירוש תורת ז'בוטינסקי שעליה מסתמכת חוקת הליכוד? כמה מהאנשים בליכוד, אפילו מהנבחרים, באמת מכירים את זה? אני שומע פה כל מיני רעיונות שבכלל סותרים את תורת זאב ז'בוטינסקי. למשל לגבי ההסכם עם הערבים. אנחנו למדנו מז'בוטינסקי, והיום הזכירו את קיר הברזל הרבה מאוד פעמים. חברים, מה זה קיר ברזל? בקיר הברזל במאמר, אמר ז'בוטינסקי דבר אחד



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

ברור- לא יהיה הסכם עם הערבים, שום פלסטינאים. אני לא מבין מה המילה הזו 'פלסטיני', ישנם ערביי ארץ ישראל. לא יהיה שום הסכם איתם לפני שהם יכירו בריבונות היהודית על שתי גדות הירדן. והוא אמר דבר נוסף, אני יודע שהדבר הזה יהיה תהליך ארוך כי הערבים הם עם נורמלי והם רוצים לשלוט פה, והם חושבים שזו זכותם לשלוט פה. ז'בוטינסקי הבין את זה. ולכן הוא אמר שצריך להקים קיר ברזל. אבל מה משמעות קיר הברזל? משמעותו שכולנו נחוישים ועומדים סביב העיקרון הזה שלא יהיה הסכם לפני הכרה ערבית כוללת, על ריבונות יהודית על שתי גדות הירדן. אז נהיה מוכנים להרבה מאוד הטבות לערביי א"י. כאמור, באמת לא אלה שהם אויבים אלא אלה שהם באמת הוכיחו את נאמנותם.

והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר, ואני אזכיר את זה בכל מעמד ובכל ישיבה של מוסד הליכוד. אני רוצה להזכיר את ההחלטה שהתקבלה במרכז הליכוד, להחיל את הריבונות היהודית על יהודה ושומרון. אסור לנו לנוח יום אחד, כל עוד שהדבר הזה לא מתבצע בפועל. אנחנו צריכים להראות מעשים, מה הדיבורים האלה על ויתורים על ערבים שיושבים פה, או על ערבים שיושבים שם? חוץ מזה שכמובן יש גם ערבים בתוך א"י. אבל מה הדיבורים האלה בכלל? וזה נשמע בתוכנו. חברים יקרים, אנחנו צריכים שומרי סף ואנחנו צריכים לזכור את זה בפריימריז הבאים. כאלה שיעמדו על עקרונות בית"ר, על עקרונות חוקת הליכוד בפרק ב' של חוקת הליכוד, ליישם אותם ולא לזוז מהם מילימטר.

תודה רבה לכם.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה לזאב. הדובר הבא כאמור זאב נעמן, ואחריו מרדכי ברמץ.  
זאב נאמן לא כאן, אז הדובר הבא הוא מרדכי ברמץ, ואחריו להתכונן משה שטנגר.

### מר מרדכי ברמץ:

ערב טוב וחג שמח לכולם. ביום החג הזה, אני רוצה להזכיר היסטוריה. להזכיר דברים שאצלנו אולי נשכחו, ולא היו אמורים להישכח. מונחים לא נכונים שמשתמשים כאן. כבן למשפחה שבית אבא, יליד ירושלים העיר העתיקה, כבר 200 שנה בירושלים. איש חבון. זה שבא לפני 200 שנה נשא אישה חברונית. ממשפחת אימי באו לכאן מגירוש ספרד לפני 500 שנה.

אז רבותיי, כיצד הכול התחיל? אחרי ששת הימים, אנחנו אומרים 'שכונות ערביות'. קבוצה של אנשי לח"י ואצ"ל לשעבר, לח"י יותר נכון. אבא שלי גם היה בלח"י ולפניו באצ"ל. באו לבית השבעה בשכונת בית חנינא שאנחנו קוראים אותה, הם באו לנווה יעקב, כפר עברי שהיה עד 48'. נסוגו משם, נאלצו לסגת משם בפסח בתש"ח, וחזרו לאותו מקום. זה היה ההתחלה של ההתנחלות היהודית, ההתחלה של ההתיישבות היהודית בירושלים. כל אנשי לח"י לשעבר, ישראל אלדד, אצ"ג, כולם באו לבית ושאו את כוחות הנפש האלה. לוי אשכול, ראש הממשלה אז, בא אלינו למרפסת ואמר 'כאן תוקם רמת אשכול'. אני רוצה להזכיר לכם, זה היה לפני שלא הייתה רמת אשכול, לא הייתה גבעה צרפתית, לא הייתה פסגת זאב, לא היה את נווה יעקב, כלום. גילה ורמות כמובן לא היו. ככה התחילו הדברים. וגם כן בעיר העתיקה, אומרים 'הרובע המוסלמי', שם היו עשרות של משפחות יהודיות, זה היה רובע יהודי בעצם. היה שם את שכונת הגורג'רים בשער שכם. אז רבותיי, אני רוצה שנזכור את זה, ונדע ולא נתבלבל. האנשים האלה, עדיין הבניין, בית השבעה של ההורים שלי ועוד משפחות לח"י, קיים שם. אני פונה כאן לשר זאב אלקין, שממונה על ירושלים, ולעתיד בעזרת ה' ראש עיריית ירושלים. מה עושים? אבא שלי תמיד פנה, תנו לנו עוד, אנחנו בית בודד ללא שמירה. בית בודד בין הערבים ללא שמירה. קראו לאבא שלי המוכתר של היהודים, ידעו שאלה אנשי לח"י ואיתם לא מתעסקים. ואולי זאת הדרך. ואני פונה, באמת, אבא שלי פנה. מתי יבנו עוד? יש את



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

המקום של המחנה שננטש שם, תבנו שם. תנו להם גב, זה אנשים שגרים שם בין הערבים, ללא שמירה, ללא חברים יהודים, במסירות נפש עד היום. זאת השאלה שלי.

מכאן אני פונה לכולם, לזכור. זה כאן היה הכיבוש הערבי. זה לא כיבוש יהודי, זה כיבוש ערבי שהם כבשו אותנו. אנחנו היינו קודם כאן, היו לנו משפחות. הבעיה שלנו שאנחנו אומרים 'ציונות', היה כאן לפני זה עלייה פרושית, הייתה עליית חסידים, היו ספרדים לפני 500 שנה.

אני מסיים, חג שמח. אני מבקש מהשר באמת, שאולי יתייחס וירשום, שבת השבעה, ובתוך כפר עברי, בית חנינא מה שנקרא, מה עושים כדי לחזק שם את המקום.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

הדובר הבא הוא משה שטנגר, אחריו זאב נעמן שחזר.

### מר משה שטנגר:

ערב טוב לכולם. אני מתרגש לנאום פה, כי אני עצמי ניצול השואה. בשבילי, שהיינו במחנה ילדים, השם ירושלים היה דבר הכי חשוב. ואני רוצה להגיד שהחיינו, וקיימנו, והגיענו לזמן הזה.

בקשר לתנועה שלנו, תנועת הליכוד. אני פה 62 שנה, סבלתי מהמערך. מה שאני רוצה שאנחנו נבין, ואני לא בא לשכנע את המשוכנעים. לכל אחד מאיתנו יש עבר. אבל יש לנו כרגע כרטיס מפעל הפיס שזכינו בו. תקראו לנשיא טראמפ איך שאתם רוצים, בואו ננצל את זה כמה שיותר מהר לאיחוד, לכל מה שצריך. לא יודע מה יהיה הלאה, רבותיי. זה כרטיס מפעל הפיס. מה שאני מבקש, שאנחנו בינינו נהיה מאוחדים. ואם אנחנו נהיה מאוחדים, לא יעמוד אף אחד נגדנו. לא יש חבר, ואני



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

מתבייש בו, חבר מר"צ, שהיום הלך להפגין לטובת הערבים. אני מהיום גמרת  
איתו, אתה בשבילי יותר לא בן אדם. מה שאני מבקש מכל אחד מאיתנו, שאנחנו  
נהיה בליכוד ונתחזק. תודה.

### ח"כ זאב אלקין- יו"ר:

תודה רבה למשה. בבקשה הדובר הבא, זאב נעמן. אחריו אפרים אבן. אני מודיע  
מראש, שהיות והמארגנים אמרו לי שבגלל סידורי ההסעות אנחנו חייבים לסיים,  
כנראה שרוב מוחלט של מי שלא חברי הלשכה לא יספיקו לדבר. נראה כמה יישאר,  
אני אתן, אבל ב-20:45 אני אנעל את הישיבה. כל חברי הלשכה יספיקו. בבקשה  
זאב.

### מר זאב נעמן:

אני זאב נעמן מהתנחלות חיפה. אני בין היחידים עוד שאני מחזיק כאן את הדבר  
הזה. לא מגרשים יהודים, כן? בין היחידים. אני גם בוגר שואה, ולא ניצול שואה,  
אלא בוגר שואה. כי זה ביה"ס הטוב ביותר שקיבלתי בימי חי. השואה. ולכן אני לא  
כל כך אוהב את האופוריה. אני מאוד שמח ממה שקרה בימים האחרונים, מאוד  
שמח. ואני באמת מעודד את הממשלה ואת ראש הממשלה, וזה נחמד מאוד, מאוד  
יפה. אבל כשאני שומע את הסיפורים היפים שקורים כאן בירושלים, מה שאמור  
להיות כאן בירושלים, איך שערבים יהיו נאמנים לנו. אני נזכר שאני גר בחיפה,  
ובחיפה יש לנו את עודא. איזה אוהב ישראל, הוא גר במקום שתמיד אמרנו שזה  
המקום היפה של המוסלמים. המוסלמים הטובים שם, מעל בית הקברות הוא גר  
שם. ואנחנו רואים בדיוק מה שקורה. תשימו לב רבותיי, שחברי הכנסת הערבים  
מונים 13 חברים מתוך 120 ח"כים. כלומר זה יותר מ-10%, אפשר להגיד שזה 12%.  
הם מהווים כאן באוכלוסייה שלנו 20% הערבים, כלומר 60% מהערבים כאן בארץ





ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

מצביעים למפלגות שלא רוצות את מדינת ישראל, ולא נשכח את זה. לכן השר אלקין, כשאתה הולך לעשות כאלה טובות הנאה לערבים כאן, אל תשכח את זה. אל תשכח עם מי שיש לנו כאן עסק. הסיפור הזה שהם היו כאן יותר מאיתנו, ואומנם במלחמת השחרור, לפני מלחמת השחרור הם מנו כאן 1.2 מיליון אנשים, ואנחנו 600,000. אבל ממה זה היה? תקראו את הספר של מארק טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש ב-1867. מה הוא רואה כאן? אין כאן אף אחד. ומה קרה, מאיפה הם באו? פשוט מאוד, אנחנו התחלנו להקים כאן את הישובים שלנו, את ראש פינה, את זיכרון יעקב, 1882. פתאום הם הגיעו. הבריטים הביאו אותם, ובעצם יש להם שמות ערביים סורים או מצריים. הם זה בעצם הם. זה הערבים שהיו כאן. לכן רבותיי, אני אומר בבית הכנסת תפילה מסוימת כל יום. תפילה שמי שערך אותה הוא הרב מרדכי אליהו ז"ל. אני אומר את התפילה הזו, אומנם אני כאדם דתי אומר את זה, אבל זה תופס לכל אדם. ואני הייתי מציע גם, שביבי שלנו יקרא את התפילה הזו ויישם את מה שצריך ליישם כדי שהתפילה הזו תקוים.

ומהי התפילה? - 'אבינו מלכנו, הפר הצעת מחריבנו החפצים לקרוע את ארץ נחלתנו. אנא רחום ברחמיך רבים, בטל מעלינו גזרות קשות, ואל תיתן נחלתך לחרפה למשול במ גויים. שומרנו ויצילנו מרעת אויב, ותן בנו עוד גבורה לבנות וליטוע את ארץ קודשך. ויהיה רצון לפניך שנזכה לרשת את ארצנו ככתוב וירשתם אותה, וישבתם בה אמן כן יהי רצון'. זאת המשימה של ממשלת ישראל. חג שמח וכל טוב לכולכם.

**ח"כ זאב אלקין- יו"ר:**

תודה רבה לזאב. אפרים אבן, בבקשה.

**מר אפרים אבן:**

אדוני, השר לענייני ירושלים, ח"כ נגוסה, מוריי ורבותיי. חבל מאוד שראש עיריית ירושלים דיבר והלך. כי הייתי רוצה להציג לפניו כמה נתונים. ב-1967, מיד אחרי ששת הימים, נערך מפקד של הערבים בירושלים. כמה ערבים נמנו? 69,238. כמה ערבים יש כיום? כ-300,000. כיצד הגיעו לכאן? מי הביא אותם, מי נתן להם? זאת ועוד. עוד שאלה הייתי רוצה לשאול אותו. יש בנייה בלתי חוקית, ערבית, במימדים בלתי נסבלים. הנוסע מירושלים לים המלח רואה משמאלו ומימינו בתים ללא סדר, בגובה רב. אני שואל, יש עירייה בירושלים? יש חוקים בירושלים? יש לי חבר שהוא קבלן, והוא אומר לי 'אדוני, הקבלנים אינם בונים בירושלים מפני שהפקידות בעיריית ירושלים עומדת בדרכם. הפקידות והנבחרים'. צריך קודם כל לבנות בירושלים. צריך להרחיב את גבולות ירושלים בלי לגרוע ממנה ולו שעל של אדמה. אוי ואבוי לנו אם נגרע, כי זה יהווה תקדים. הן עירוני והן בבוא העת מדיני. הערבים יגידו 'ויותרתם בירושלים, תוותרו גם בא"י כולה'. אסור לליכוד להזכיר את השם 'מדינה פלסטינאית', וגם אסור לו לוותר אפילו על שעל אחד מהריבונות העירונית המוניציפלית בירושלים.

אני רוצה להגיד כאן כמה מילים. לגבי אירועים שאירעו, שהזכרנו אותם רק לאחרונה. הזכרתי את המפקד ב-1967. אשתקד, בסוף השנה הזכירו 100 שנה להצהרת בלפור. אני בדקתי במקרה בהצהרת בלפור, בדקתי במיקרוסקופ וגם בדקתי בכתב המנדט ב-1922. אין שם אפילו פעם אחת את המילה 'ערבית'. לא היו ערבים כאילו בירושלים. נכון שבכתב המנדט נזכרות תוספות רשמיות, שם מדובר על השפה העברית וגם השפה הערבית. וזו הפעם היחידה שהשורש הערבי נזכר בכתב המנדט. א"י היא ארץ של היהודים, ובסופו של דבר היא תהיה של היהודים. אם נדע להתעקש, היא תהיה כולה שלנו.

היום היה טקס בכותל המערבי ובעיר העתיקה, הזכירו את הפלוגה של בית"ר ששמרה שם על היהודים במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט. אני רוצה להזכיר דבר שרבים

יודעים אותו, וספק אם רבים יודעים את מקורו. במאורעות האלו של 36-39' ביקר אורי צבי גרינברג ז"ל בפלוגת הכותל. כשעזב את המקום, כתב ביומן הפלוגה 'השולט בהר הבית, שליט על הארץ כולה'. דבר זה צריך להיות אל מול עינינו, עלינו לשאוף לכך שגם הר הבית ייכלל בתחומי הריבונות העברית הלכה למעשה. שגם ליהודים יהיה מותר להיכנס להר הבית, וגם להתפלל שם.

אותי לימדו ש-70 פנים לתורה. זה אומר כך וזה אומר כך, ויש בית הלל ובית שמאי, ויש מחמירים ויש מתירים, וכו' וכו'.

רבותיי, עיקר העיקרים, יש שטח שנקרא שטח E. צריך לספח אותו בהקדם למעלה אדומים, ואת מעלה אדומים צריך לספח לשטח המוניציפלי של ירושלים. ואת כל האזורים מסביב, עד גוש עציון, ואפילו עד בית שמש, לספח לעיר ירושלים. בכך נשמור מכאן ואילך על הרוב היהודי של ירושלים. המלחמה היא גם דמוגרפית. ואני מקצר בזאת כי נתבקשתי לסיים. תודה רבה לכם.

### ח"כ זאב אלקין - יו"ר:

תודה רבה לד"ר אפרים אבן. אני מודה לכל המשתתפים בדיון. לצערי, כמו שאמרתי, רק חברי לשכה הספיקו לדבר מרוב העניין שהנושא יצר, והיו הרבה לא חברי לשכה שנרשמו, אבל לא נספיק לתת להם את זכות הדיבור, כי התחייבנו שההסעות יצאו בזמן. לא נוכל לעכב אותם. לכן אני ברשותכם מודה לכם על ההשתתפות המאוד משמעותית, מאורע שכיבד את תנועת הליכוד, כיבד את לשכת הליכוד, את ירושלים. חג ירושלים שמח לכולם.

לֹא עוֹד בְּלִבְבֵנוּ  
נִפְּשׂ יְהוּדֵי הוֹמְיָה,  
עוֹד לֹא אֶבְדָּה תִּקְוֹתֵנוּ,  
הַתִּקְוָה בְּתֵ שָׁנוֹת



ישיבת מרכז הליכוד  
מיום 15.05.2018  
א' בסיון תשע"ח

ולפאתי מזרח,  
קדימה,  
עין לציון צופיה,  
אלפים,  
להיות עם חפשי  
בארצנו,  
ארץ ציון וירושלים.

\*\*\* הישיבה נעולה \*\*\*